

Vraag het aan Morya



Als je probeert, vind je je weg

“Als je alles aanvaardt, als je leert zien van: ‘dit is er en dat is er, ik zie het mooie en het minder mooie, ik zie het goede en het slechte, het juiste en het onjuiste’, als je dit gaat bekijken, dan trek je een schuif in jezelf open om de dingen toe te laten die nodig zijn. Want als je reëel gaat kijken en als je de zaken gaat opnemen zoals ze zijn, dan is het alsof je door een tunnel gaat en ineens ziet: ‘dit zijn mijn mogelijkheden.’

Want ondanks de moeilijkheden, ondanks het feit dat je niet alles zelf in handen hebt, kijk je en zie je en probeer je.

Als je vaststelt wat er is, dan pas kan je vooruit. Als je alleen maar met je ideaal leeft van: “Daar zou ik moeten komen”, dan kan je in veel gevallen niet vooruit. Dat ideaal is nodig om de richting te weten, maar niet om praktisch te werk te gaan. Als je naar iets wil kijken, dan moet je praktisch kijken en dan moet je daar iets proberen aan te doen. En in dat doen vind je dan je weg.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen”
(uit hoofdstuk 6: ‘Een strijd’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 452

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


